

## Op Urban Safari in Barcelona

■ LA VIRREINA  
■ Gespot door: Pedro Ghinaglia

Ik geef het toe, een mijn favoriete bezigheden aller tijden is mensen kijken. Ik kan het niet helpen, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. De beste plek in Barcelona om mensen te kijken is La Plaça de La Virreina in de wijk Gràcia: daar observeer ik het menselijk gedrag in de stedelijke fauna en flora, en de laatste modes. Terwijl ik mensen kijk probeer ik te raden wat ze doen, wat ze denken, waar ze naartoe gaan. Ik spreek ook graag af met vrienden op La Virreina. Voor mij betekent dit plein het begin van een prachtige avond. Als al mijn vrienden er zijn, pikken we er een terrasje naar keuze uit: er zijn drie rond op het plein. In de straten rond het plein zijn ook leuke bars en restaurants waar je terecht kan. Heb je ooit al een 'clara' (bier met ijsblokjes en Seven-Up) gedronken? Er is geen mooiere plek om een clara te proeven voor de eerste keer



dan op het terras van het La Virreina-plein, dat trouwens in de bijzonder charmante wijk Gràcia ligt. Als je een echt avondje uit in Barcelona wil beleven, weg van het oude cen-

trum waar iedereen naartoe gaat, dan moet je hier zijn. Magie gegarandeerd.

**PRAKTISCH:** Plaça de La Virreina, Gràcia, Barcelona, dag en nacht

## Proef de ecofrietjes in Antwerpen

■ HAUTE FRITURE  
■ Gespot door: Tinneke Voet, geboren en getogen Antwerpenaar

Misjel had jarenlang een interieurwinkel in Antwerpen. Op een bepaald moment had hij er genoeg van en startte met een ecologische frituur. Als je bij Misjel frietjes eet, krijg je houten vorken en messen, de frieten krijg je in een papieren puntzak: geen plastic, heel eco. Dat is een van de redenen waarom je hier moet eten... naast de superlekkere frietjes natuurlijk. *Mjammie*, ik ben dol op zijn frietjes. Misjel maakt ook zijn eigen vleeskroketten, tartaarsaus en nog veel meer. Dus als je in een trendy interieur wil eten zonder veel te betalen... ga dan frietjes eten bij de Haute Friture. De kans is groot dat je er mij tegen het lijf loopt...

**PRAKTISCH:** Haute Friture, 1,40 euro voor een kleine friet, Vlaamse Kaal 66, Zuid, Antwerpen. Elke dag open van 12 tot 23 uur.



## Snooker & sixtiescafé in Hamburg

■ YOKO MONO  
■ Gespot door: Linda Nepicks

Als je snooker wil spelen maar liever niet in zo'n gewoon, stijlloos snookercafé, dan is Yoko Mono de plek voor jou. Het is ook de plek om een koffie met cake te eten nadat je zaterdagmorgen naar de vlooiemarkt bent geweest, of om 's avonds laat een gin tonic te bestellen terwijl de dj's hun ding doen.

Yoko Mono trekt een gemengd publiek, dat varieert van dag tot dag, van dj tot dj (soms is het sixtiesnight, soms elektro). De artiesten uit de buurt, die in Hinterconti of Vorwerkstift rondhangen, vallen hier ook geregeld binnen. De stoelen zijn in de meest comfortabele en de muziek is soms fantastisch, soms oh-god-help, én er loopt één wat minder vriendelijke ober rond. Maar laat je dat niet

weerhouden om van de sfeer te genieten. Dit is geen trendy m'as-tu vu-adres, bedacht door een designer. Neer, hier ben je gewoon op je gemak: typisch Karoiviertel, zoals wij hier in Hamburg zeggen.

**PRAKTISCH:** Yoko Mono, 2,50 euro voor een biertje, Marktstraße 41, Karoiviertel, Hamburg, 0049/4043182991. Elke dag open vanaf 10u.



## De beste koffiebar in Kopenhagen

■ RICCOS  
■ Gespot door: Kathrine Felland Gunnlögsson

Deze prachtige koffiebar op de hoek is een van de favoriete plekken van de hele buurt. En ik weet waarom: de goede ligging op de hoek, de ongelooflijke koffie, de vriendelijke bediening, de vele stoelen, en de juiste urban-retro coole sfeer. En niet te vergeten: je kan er van acht uur 's morgens (hallo espresso!) tot 10 uur 's avonds (goeienacht espresso!) terecht. Als je de andere kant van de stad en de onbekende plekken in de wijk Amager wil ontdekken is dit een verplichte halte. Wie hier halt houdt? Iedereen, van jonge moeders tot studenten die aan papers werken, van artiesten die komen verpozen tot families (zoals de mijne) die op weg naar huis wat versterking nodig hebben: iets heerlijk warm, zoet en lekker! Bij Riccos is de koffie overheerlijk en niet te duur. Je



kan er ook de mooie porseleinen kopjes kopen van het jonge talent Helbak. En als je niet van koffie houdt, drink dan een flesje Anton: natuurlijk fruitsap waar mijn kinderen dol op zijn. Het frambozensap smaakt echt fantastisch. Sinds kort verkopen ze bij Riccos ook soep (van Soupanatural, njamnjam). De man die achter Riccos zit is

Ricco Sørensen, die zich de trotse eigenaar mag noemen van zeven koffiebars in en rond Kopenhagen. Bij Riccos zit je altijd goed.

**PRAKTISCH:** Riccos, dubbele espresso voor 22 DKK, Holmbladsgade 52, Amager, Kopenhagen. Elke dag open van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds.

# Locals spotten beste adresjes in 22 Europese steden

Tussen pot en pint ontstaan vaak de beste ideeën. In een café in Sint-Goriks werd het idee voor Spotted by Locals geboren. "Sanne en ik, we komen graag naar Brussel, we zijn er al wel vijf keer geweest," zegt Bart van Poll. "Met de *Lonely Planet* in de hand verkenden we de stad, tot we wat op onze gids uitgekeken raakten. We wilden nog eens naar Brussel, maar we wilden andere adresjes ontdekken. We begonnen te zoeken op internet en vonden een leuke blog, waarin een Vlaamstalige Brusselaar vertelde over zijn favoriete adresjes. Vele daarvan lagen in Sint-Goriks, een wijk waar we nog nooit geweest waren, ze ligt ook buiten het oude centrum. We lieten ons leiden door zijn adresjes en beleefden een zeer fijn weekend. Zonde dat er niet zo'n site met adresjes voor elke stad bestaat, dachten we."

**En jullie hadden het gat in de markt gevonden: een site waarop je alle leuke adresjes van locals vindt.**

"Jawel. Maar Sanne en ik hadden alle twee een eigen baan en zo'n site maak je niet in één twee drie. Een half jaar later liepen we nog rond met dat idee, we kregen het maar niet uit ons hoofd. We besloten ervoor te gaan. Een half jaar reisden we rond en deden we twintig steden aan, waar we kandidaat-spotters ontmoetten. We hadden op voorhand gekeken naar leuke bloggers en spraken af onze kandidaat-spotters te ontmoeten op hun favoriete plek in de stad: zo wisten we meteen wat zij leuk vonden.

"We hebben spotters ontmoet in een park in Parijs, in erg veel cafés, en ook een keer aan de oever van de rivier: met een fles wijn en plastic bekken maakten we het gezellig. Hoe we een spotter kiezen? Je moet gek zijn van de stad en graag nieuwe adresjes ontdekken. We zorgen dat we voor elke stad mannelijke en vrouwelijke spot-

ters hebben, zo krijgen we een leuke mix van winkeladresjes, stoere kroegen, leuke musea en lekkere restaurantjes."

**Je zegt je job op om een site te beginnen met reistips: je ouders moeten je gek verklaard hebben.**

"Nou, dat viel wel mee. Mijn ouders vonden het een goed idee: ze komen ook alle twee uit de reiswereld - mijn vader is piloot, mijn moeder stewardess - het klasieke plaatje, ja. Als kleine jongen reisde ik met hen mee de wereld rond, later maakte ik zelf gretig gebruik van de vliegekorting waar onze familie van genoot. Zo heb ik de reismicrobe opgelopen.

**Vaak ontdek je dankzij locals plekken waar je nooit met de traditionele gids in de hand zou komen**

"Ik hou heel erg van steden. Ik ben geboren in een kleine stad, Haarlem. Om te studeren trok ik naar Amsterdam en daar woon ik nu nog steeds. Ik ga erg graag op citytrip, ik heb ondertussen al zo'n dertig steden gezien."

**Wat is het voordeel van jullie adresjes tegenover Lonely Planet-adresjes? Reis je goedkoper met tips van locals?**

"Vaak wel, al zijn de adresjes die ze aanraden niet noodzakelijk goedkoop. Een local kent de prijzen, hij weet waar hij een correcte prijs betaalt. Een ander voordeel is dat je zeker bent dat de adressen up-to-date



■ Bart en Sanne van Poll kwamen in een Brussels café op het idee om een reisite met tips van locals te beginnen.

zijn. En vaak ontdek je dankzij locals plekken waar je nooit met de traditionele gids in de hand zou komen. Ze brengen je buiten het toeristisch centrum, in trendy wijken waar je op eigen houtje niet zou raken. Ik merk dat we dankzij onze spotters vaak in wijken terechtkomen net voor ze doorbreken als hippe toeristische bestemming. Je voelt je een ontdekkingsreiziger."

**Kopen jullie nu nooit meer een Lonely Planet?**

"Ik heb niks tegen *Lonely Planet*: toen we maanden door Zuidoost-Azië reisden, hebben we er heel veel aan gehad. Alleen bij citytrips bleek *Lonely Planet* wat minder betrouwbaar. Hoe dat komt? Een stad verandert veel sneller dan pakweg het Chinese platteland. Een nachtclub die de ene maand hip is, is de volgende maand niet langer de place to be. Papiergidsen kunnen nooit de polsslagen van de stad vol-

gen. Niet dat ik denk dat onze site de papieren gids gaat vervangen. Integendeel, een gids met papieren kaart blijft nog altijd een stuk handiger dan een site om je weg te vinden."

**Reizen met tips van locals is nu in, maar wanneer gaat de hype voorbij-waaien?**

"Ik denk dat dit zal blijven. De generatie die nu opgroeit, heeft al veel gereisd. Mee met de ouders als kind, zelf rondtrekkend als student. Vrienden van me vertrekken binnenkort voor de vijfde keer naar Parijs. Mensen worden steeds reiszwijzer, ze gaan niet meer naar Parijs om de Eiffeltoren te zien. Ze willen nieuwe wijken, andere kanten van de stad ontdekken. En daar heb je het advies van locals bij nodig."

**Zijn tips van locals vooral voor ervaren reizigers handig, of heeft de eer-**

**stekeerreiziger er ook iets aan?**

"Als je een eerste keer naar Berlijn gaat, dan neem je een gewone gids mee om alle highlights te zien. Maar kan je voor een leuke bar, of lekker goedkoop restaurant even op onze site kijken en daar wat adresjes uitpikken. Ervaren reizigers die al voor de vijfde keer een stad bezoeken, laten de highlights links liggen en gaan bijvoorbeeld alle adresjes van een bepaalde wijk verkennen. Onze site kan op verschillende niveaus gebruikt worden. We richten ons op een publiek van 20 tot 50 jaar."

**Hoe oud zijn jullie spotters: is dat een jong, hip volkje?**

"De jongste is 18, Jost uit Ljubljana. En de oudste is Frederik, die is wel 65, maar nog heel jong van geest: hij spot voor ons leuke plekken in Rotterdam. Frederik had onze site ontdekt en vroeg of hij niet mocht meewerken. Zo hebben we vorig jaar drie nieuwe steden vol leuke adresjes erbij gekregen op onze site: Rotterdam, Zürich en Athene. Dit jaar willen we er opnieuw drie nieuwe bijdoen. We zijn er nog niet helemaal uit welke dat gaan worden. We denken aan leuke steden in het oostblok zoals Zagreb en Ljubljana en Hamburg."

**Welke stad heeft je het meest verrast?**

"Hamburg. Ik stond echt verbaasd over hoe hip die stad is. Je verwacht dat in Berlijn, maar niet in Hamburg. Ja, Hamburg is een zakenstad, er wordt veel geld verdiend, dat zie je. Maar er is ook een tegenbeweging op gang, jonge mensen, artiesten die alternatief willen leven. Toch is er geen clash tussen de zakenmannen en de alternatievelingen, die zitten samen in de hippe cafés. Er hangt ook een erg vriendelijke atmosfeer. Nee, let maar op, Hamburg wordt de nieuwe hippe bestemming binnenkort." (KS)