

‘Spotted by Locals’.

VIJF ORIGINELE TIPS VAN SPOTTED BY LOCALS

ANTWERPEN

EEN IJSJE TIJDENS HET WINKELN

Volgens spotter Tinneke Voet heeft 't Bieke in de Korte Gasthuisstraat 'het beste ijs in de stad', dus is het een ideale plek om uit te rusten tijdens een winkelstroomtocht in de buurt van de Meir — 'zomer of winter, dat doet er niet toe'. 'Ze maken alles vers. Mijn favoriete smaak is banaan.'

't Bieke, Korte Gasthuisstraat 8, Antwerpen

BRUSSEL

LAST MINUTE TICKETS KOPEN

Citytrippers met onverwachts een avond vrij kunnen volgens spotter Yamina El Atlassi best naar Arsène 50 surfen of lopen om het gat in hun agenda te vullen. Arsène 50 biedt lastminutetickets aan voor cultuurevenementen. Je hoeft dus niet vergeefs de theaters of de concertzalen op te bellen. Je kunt op de site, in Cinema Arenberg in de Koninginnegalerij of in het Bespreekbureau van Flagey meteen zien wat er nog in het aanbod zit voor die avond. Meestal krijg je nog een flinke korting ook.

www.arsene50.be

MADRID

ETEN IN FILMDECOR

Liefhebbers van de Spaanse cultfilm *Jamón, jamón* moeten volgens spotter Nikko Hinderstein in Madrid gaan eten in Bardemilla. Dat is het restaurant van de familie van de hoofdrolspeler, Javier Bardem. De gerechten zijn naar films vernoemd — zo heten de hamkroketten natuurlijk *Jamón, jamón*. De huiselijke decoratie toont erfstukken van de familie en foto's van de jonge Javier.

Bardemilla, Calle Augusto Figueroa 47, Madrid, www.labardemilla.com

ROME

EEN GEBROKEN BRUG

Spotter Annalaura D'Errico raadt in het centrum van Rome een bezoek aan de Ponte Rotto aan, een eeuwenoude 'gebroken' brug over de Tiber. 'Prachtig in al zijn verval', vertelt ze. De brug is blijven staan, maar verbindt de oevers niet meer. Een ongewoon fotogeniek gezicht. Het best te bekijken vanaf het Isola Tiberina, bij zonsondergang.

WENEN

ZWEMMEN OP HET KANAAL

In Wenen beveelt Alicja Swierczek een zwempartij op een binnenschip op het Donaukanaal aan. Badeschiff Wien ligt vlakbij het oude centrum: het schip biedt een verwarmd zwembad dat tot middernacht open is. En 's avonds zijn er party's in het laadruim.

Badeschiff Wien, Donaukanaal, bij het stadscentrum. www.badeschiff.at

ZONNIGE GROETEN UIT FIRENZE

Geen sokken in sandalen

Vijftien jaar geleden verhuisde Hilde Van Bavel (42) naar Rome voor de liefde. Sinds drie maanden woont ze met man Marcello en kinderen Gabriel en Greta in Firenze.



© hvb

Wat vind je leuk aan Italië?
'De zon! Het eten! De wijn! De mooi geklede mensen op straat: nooit zul je een Italiaan met korte broek en sandalen met sokken door een stad zien kuieren. De zelfrelativering ook: ik vind Italianen vrij bescheiden. Ze klagen als eersten de ongemakken van hun eigen land aan. Ze hebben wel door dat veel dingen elders in de wereld beter gaan en staan open voor ideeën van buitenaf, wat voor een buitenlander als ik aangenaam is.'

Wat zijn de grootste verschillen met België?
'Italianen hebben een andere perceptie van wat formeel en informeel is. Als Belgen vrienden ontvangen, zorgen ze ervoor dat de voorbereidingen achter de rug zijn, dat hun meteen gevraagd wordt wat ze willen drinken, dat de televisie uitgezet wordt, dat hapjes aangeboden worden. Als je bij Italianen thuis komt, blijft de televisie gewoon aan, ga je in de keuken meehelpen en pak je zelf iets uit de koelkast, want het eerste halfuur wordt er honderduit gepraat en komt het niet in het hoofd van de gastheer op om te vragen of je zin hebt in een drankje.'

Wat moet je in Firenze zeker gezien hebben?
'Firenze is — zijn meer dan dertig musea dan nog niet meegerekend — één groot openluchtmuseum. Als je maar een lang weekend in de stad bent, raad ik aan om gewoon door de stad te struinen. Zeker langs de Dom (Santa Maria del Fiore) met zijn apart staande baptisterium. Ook niet te versmaden is de Piazza della Signoria met de David van Michelangelo. Dan is er de Ponte Vecchio, de brug vol juweliershuisjes, ook zo typisch en wereldberoemd. Piazzale Michelangelo in de Oltrarno-wijk op de groene oever van de Arno geeft een oogverblindend uitzicht op de stad, absoluut niet te missen! De Piazza di Santa Croce is ook een zeer mooi plein met een prachtige kerk en zo ik zou nog heel lang kunnen doorgaan. Om te besluiten: ik woon hier nu drie maanden en ik ben zwaar verliefd op de stad, op haar pracht, haar gezelligheid, haar klimaat, haar eten, haar winkeltjes, haar groen. Ik wil hier nooit meer weg!'

'Zonnige groeten' laat elke week een Belg in het buitenland aan het woord.

Karolien Van Cauwelaert

TIP VAN DE LEZER



Ontstressen in stijl

Sinds drie jaar genieten wij van onze vakantie in het Franse Lot-et-Garonne, waar we een fantastisch vakantiehuis hebben ontdekt, gelegen tussen Agen en Villeneuve-sur-Lot. Totaal ontstressen en genieten van een perfect ingericht huis met vier ruime slaapkamers (acht personen) met hun eigen badkamer, een luxueuze keuken, een smaakvolle inrichting en zeker niet onbelangrijk: een privé-openluchtwembad. Het huis ligt midden in de natuur op 1,5 ha en op rijafstand van alle faciliteiten en gezellige dorpjes (bastides). Een echte aanrader!
www.maisongazelle.be

Linda Audenaert, **Wondelgem**



Mail je tip van maximaal 100 woorden, met alle praktische gegevens en eventueel een foto en onderteken met je adres. Elke zaterdag publiceert *Reizen* in deze kolom één tip. De uitverkoerde tipgever wordt beloond met dit reisboek van Lannoo.

www.lannooreizen.be



Stuur je tip naar e-mail: tipsreizen@standaard.be